



Sagan om Bosse Blås

Författare: Carin Sjöberg

Nu ska jag berätta sagan om Bosse Blås vacker och populär blåstång i Kattegatt, västkust. Han var 17 år gammal, det kar men tång lever bara i cirka 50 år. Nu un hur gammal han var? Jo, om du hittar er med sitt fäste vid en sten eller mussla, d den musslan eller stenen som tången sta utmed hela algen ända ut till toppen och delning motsvarar ett år.

Nåväl, tillbaka till sagan. Bosse var ock tångruskorna i området. Hos honom fiej vlla under hans trygga, bruna, vajande a åt sjöstjärnans alla barn och tångräkorn: att gömma sig för de stora jättarna, som spänner spanade efter dem uppe på bryå honom. Varför var han och flera andra a gröna och fina som alla släktingar Grön Havssallad?

En dag när han stod där på havsbotten c Gurra Grönslick och svepte förbi med s jag ändå var så där grön och fin, tänkte tänkt tanken högt, för plötsligt kände ha honom plirade tångräkorna och strandki pepparkornssvarta ögon på honom.

-Vad menar du med det? frågade den sit precis bytt ut sitt skal, var fortfarande r gömde sig tryggt hos Bosse. Om du inte kunna gömma oss hos dig. Du vet väl f och full av klorfyll under allt ditt brun:

er färger från solljuset än de andra växterna, till exempel blå och gröna våglängder. Det n att leva på lite djupare vatten än vad de gröna växterna klarar. Du vet ju om att du gill tid tyckt om, för solen gjorde att han omvandlade koldioxid och vatten till socker och s nder allt det bruna? Plötsligt svajade Gurra Grönslick framför honom. a grön och snygg som jag, viskade Gurra retfullt. yffiket.

nigheten låg i att ha koll på vad som hände uppe på land. Närsomhelst kunde de där jätt Om Bosse såg till att hålla sig på grunt vatten så nära strandkanten och jättarna som mö å skulle han bli grön.

av deras vatten, när jag inte blir det av värat? undrade Bosse.

i bor i är ju ganska kallt. Men det varna vattnet gör att ditt bruna färgpigment dör, och /ajade iväg.

elspän och spanade så gott han kunde upp mot vattentytan. Alla tångräkor och strandkr rt skulle de ta vägen om de blev av med sitt kamouflage? (Kamouflage är ett ord som be så sätt gör dem osynliga för predatorn, som i sin tur är organismen som lever av att äta verkas i deras område? Visst, en planta hit eller dit kanske inte spelade någon roll, men /ad skulle hända då? Skulle tånggrussuggan, som var en betare, försvinna för att de inte e det heller inte finnas tång på lite djupare vatten. Detta var tankar som Bosse försökte e känslan att förstöra för sina vänner. Nu gick det inte att få Bosse på andra tankar och he ga dagarna på.

kade vattentytan. Plötsligt blev himlen ovanför vattentytan mörk av något stort som kom om blev mörkt. Blå, kallt gammalt kaffe!

marigt, lurad!

esviken han blev. Men när han såg glädjen i sina vänners ögon, de som fortfarande had t. Överge sina vänner för att försöka bli någon annan. Han var ju bra som han var, brun do att skickas iväg vid nästa fullmåne för att hita ägg och bilda nya groddplantor, som :sse Blåstång uppsträckt och förgyllde stolt livet för många av hans vänner på havsbotten